

CAPO 3

Voor : 1x eerste lijn
NA :



23 Ik wens je vandaag

tekst: Marcel Zegers
muziek: Marcel Zegers / Enrico van Schaik

refrein:

Ik wens je vandaag een stuk-je he-mel: blijf de-ze dag in je dro-men ge-lo-ven.
Ik wens je daar-bij een zee van ster-ren want ik ge-loof dat die nooit zul-len do-ven.

1. Ik wens je voor morgen han-den-vol zon-licht om mee te ne-men waar-heen je ook gaat.

2. Maar méér dan dit al - les wens ik je God toe die voor je uit gaat en ach-ter je staat.

Ik wens je vandaag een stukje hemel:
blijf deze dag in je dromen geloven.
Ik wens je daarbij een zee van sterren
want ik geloof dat die nooit zullen doven.

1. Ik wens je voor morgen
handenvol zonlicht
om mee te nemen
waarheen je ook gaat.

Ik wens je vandaag . . .

2. Maar méér dan dit alles
wens ik je God toe
die voor je uitgaat
en achter je staat

Ik wens je vandaag . . .

Liedje v.d. Oetelaar

