



TE LOURDES OP DE BERGEN

=====

Refr ↖ ↘
Ave, Ave, Ave Maria !
Ave, Ave, Ave Maria !

↖ ↘ → ↖ ↘
Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot,
Vol glans en vol luister, de Moeder van God.

Zij riep Bernadette, een nederig kind,
Wie zijt gij, vroeg 't meisje, die U daar bevindt ?

Ik ben de Onbevleete en zuivere Maagd;
Gans vrij van de zonden heb ik God behaagd.

Zij deed daar ontspringen, een klare fontein,
Met helende wat'ren als waar medicijn.

Ik wil hier een tempel op Massabiëls rots
Ik zal er doen schitteren, de wonderen Gods.

Dat pelgrims hier komen van wijd en van zijd,
'k Zal zalving hier geven aan ieder die lijdt.

En sedert 't verschijnen der Moeder-Maagd daar,
Stijgt immer de smeekbeê der kristene schaar.

Wij brengen als de Engel, U, Moeder zo zoet,
Met tedere liefde den dierbaren groet.

De talen der volk'ren verheffen uw naam;
Zij bidden door 't Ave, Maria te zaam.

Door dalen en wouden langs bergen en vliet,
Klinkt de eer van Maria, in 't Hemelse lied.